

Echte verandering

Vandaag gaan we stilstaan bij een typisch kinderbijbelverhaal. Ik herinner me dat ik vroeger tekeningen en knutselwerkjes moest maken op de zondagschool over dit verhaal. *Ik kon slecht tekenen en had een hekel aan knutselwerkjes.*

Ik vond het bovendien een lastig verhaal omdat ik het zo ongeloofwaardig vond. *Je hoort het al. Ik heb veel negatieve associaties bij dit verhaal.* Terecht of onterecht, dat doet er niet toe.

Voor Jezus was het wél een relevant verhaal. Belangrijk genoeg om er in een woordenwisseling met de schriftgeleerden naar te verwijzen. Het *is* dus weldegelijk een belangwekkend verhaal.

We beginnen vandaag even met het moment dat Jezus verwijst naar dit verhaal. Dat is wel van belang, om het verhaal te kunnen begrijpen. En daarna zoomen we in op dit verhaal.

Heb je al een idee over welk verhaal het gaat?

Gedurende zijn openbare optreden had Jezus vaak problemen met de schriftgeleerden. Of beter gezegd: de schriftgeleerden hadden grote moeite met Jezus. Ze worstelden met zijn optreden en zijn boodschap. Ze worstelen vooral omdat hij dingen doet, die niet passen bij hun begrip wat God van mensen verlangt. Jezus overtreedt met regelmaat de regels waarvan zij denken dat God die belangrijk vindt. We wandelen even door Matteus 12 heen.

De leerlingen van Jezus plukten en aten aren uit de korenvelden, op sabbat, omdat ze honger hadden...*mag niet volgens de schriftgeleerden. (Matteus 12:1)*

Jezus geneest iemand met een verschrompelde hand, ook weer op sabbat...*mag niet volgens de schriftgeleerden. (Matteus 12:13)*

En dan is een discussie tussen Jezus en de schriftgeleerden, waarin Jezus laat zien wat écht belangrijk is. Hij citeert een Psalm: *'barmhartigheid wil ik, geen offers'. (Matt 12:7)*

De schriftgeleerden hebben geen weerwoord en voelen zich vernederd.
¹⁴*De farizeeën vertrokken en overlegden hoe ze Hem uit de weg konden ruimen. (Matt 12 :14)*

Nou dat weet je een beetje hoe de sfeer is. Ze wilden Jezus uit de weg ruimen...

En dan is even later opnieuw een confrontatie en dan vragen de schriftgeleerden Jezus om een teken:

Matteus 12

³⁸.....*'Meester, we zouden graag een teken van U zien.'* ³⁹*Hij antwoordde: 'Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.'* ⁴⁰*Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.*

Daar is ie dan, het verhaal van Jona!

Jona kreeg de opdracht van de Heer om naar Ninevé te gaan en om hen aan te klagen *'want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend'*.

In plaats van te doen wat de heer van hem vraagt, neemt Jona de boot naar Tarsis, precies de andere kant op.

Tijdens deze boottocht steekt er een storm op en dreigt het schip te vergaan. Jona denkt dat deze storm er is vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God. Dat vertelt hij ook aan de bemanning. Uiteindelijk gooit met hem overboord, in de hoop dat hierdoor de storm gaat liggen. Ze offeren hem op.

De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zit hij in de buik van die vis. *En dan gaat Jona bidden...*

Jona 2

³*In mijn nood riep ik de HEER aan
en Hij antwoordde mij.
Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp –
U hoorde mijn stem!*

En dan wordt Jona op land gespuid door de vis.

En opnieuw krijgt hij dan van de Heer de opdracht om naar Ninevé te gaan om haar aan te klagen.

En nu gehoorzaamt hij de Heer en gaat de stad in: *'nog veertig dagen en dan wordt Ninevé weggevaagd.'*

En tot zijn verrassing luisteren de mensen naar hem en ze besluiten *'anders te gaan leven en te breken met het onrecht'*.

Jona 3

¹⁰Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag Hij ervan af hen te treffen met het onheil dat Hij had aangekondigd, en Hij deed het niet.

Eind goed, al goed zou je zeggen.
Maar Jona is hier niet blij mee.

Jona 4

²*Hij bad tot de HEER: 'Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.'*

Tot zover maar even.

Een opmerkelijk verhaal. Ik ben ondertussen gaan houden van dit verhaal. Mijn kindertrauma's uit de zondagschool zijn geheeld. Het is een prachtig verhaal. *En het maakt voor mij niet uit of het al dan niet echt gebeurd is.* De inhoud doet ter zake.

Als de schriftgeleerden om een teken vragen, zegt Jezus dat ze *geen ander teken zullen krijgen dan het teken van Jona*.

Jezus had al tekenen gedaan, genezingen verricht, demonen uitgedreven. *Het had hen niet overtuigd*. Sterker nog, het had hen boos gemaakt.

Stel je dat eens voor. Zij hadden het voorrecht om hiervan getuige te zijn geweest en in plaats van dat ze Jezus wilden volgen, wilden ze hem *uit de weg ruimen*

Jezus gaat niet in op hun gluiperige uitdaging om een teken te doen. Weet je, een teken verandert je hart niet.

Er waren veel meer mensen die de wonderen van Jezus hadden gezien. Er waren veel mensen zelf genezen door de Heer. *Waar waren ze toen Pilatus ze keuze gaf tussen Barabas en Jezus?* Een teken verandert geen mensen!

Nu naar '*het teken van Jona*'. Jona's hart is wel veranderd. In de buik van die vis is er wat gebeurd. Eerst rende hij weg van de opdracht die de Heer gaf. Nadat hij uitgespuugd werd door de vis, stemde hij wel in met de opdracht van de Heer.

Het '*teken van Jona*' gaat weldegelijk over verandering, over transformatie. Onder welke omstandigheden verandert het hart van Jona?

Hij verandert wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn eigen grenzen.

Hij verandert wanneer hij de dood ruikt.

Hij verandert wanneer hij de Heer aanroept.

Hij kan hiervoor niet de eer opeisen. Hij kan alleen maar dankbaar zijn.

En misschien is dat het wel. Als je denkt dat je het zelf zo goed gedaan hebt, ben je dan wel werkelijk veranderd?

Het *teken van Jona* is geweldig goed nieuws voor jou en mij. Dat betekent dat ons lijden, onze mislukking, zelfs onze ongehoorzaamheid er toe doen.

God gebruikt de momenten waarop wij *in de buik van de walvis* zitten, om ons hart te veranderen.

Wat een ongelooflijk hoopvolle boodschap!

Jona 2

³*In mijn nood riep ik de HEER aan*

en Hij antwoordde mij.

Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp –

U hoorde mijn stem!

Heb je dat weleens gedaan?

Ik hoop het...het is niet fijn...maar wel levensveranderd...

Niemand van ons hoeft zich te schamen dat er periodes zijn in je leven waarin je 'in de buik van de vis' bent.

Het is niet je bestemming.

Je bestemming is daar waar de Heer je zend.

Nieuw leven ontstaat door de dood heen.
Dat is het patroon.

Jezus refereert ook aan Jona wanneer hij over zijn eigen proces spreekt.

Matteus 12

⁴⁰*Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.*

Nieuw leven ontstaat door de dood heen. Dat hebben we juist gevierd, met Pasen.

Wanneer je de blijdschap en de vreugde ervaart van dat nieuwe leven, dan past dankbaarheid.

Degene die echt veranderd is weet, dat het een geschenk is, dat het genade is.

Jona worstelt, ook nog nadat hij is uitgespuugd.
Hij is geïrriteerd over Gods genade ten opzichte van de inwoners van Ninevé.

Zijn proces van verandering gaat verder.
Net zoals jouw en mijn proces van verandering verder gaat.

Niemand van ons is gearriveerd of volmaakt.
We zijn onderweg.
God is volmaakt:

Jona 4

²*...Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.*

AMEN